

# På stor fot över Store mosse

---

**Store Mosse – en av Smålands nationalparker och en vidsträckt och annorlunda miljö. På guidad snöskotur kan och får man lämna spången och ge sig rakt ut på vidderna.**

En ganska grå dag i mitten av juli hängde vi på en av de guidade mossvandringar som ordnas varje sommar. Vi var ett tiotal personer som samlades i duggregnet vid parkeringen – vi var de enda svenskarna. För den yngsta deltagaren, en tysk 8-årig flicka, var besöket efterlängtat. Som riktigt liten hade hon haft en barnbok om mossar och blivit helt frälst!

### Till startpunkten

Vi värmdes upp med en promenad på den tillgänglighetsanpassade gångväg som leder till Svartgölen. Efter en snabb fika var det dags att spänna på snöskorna och ta klivet ut på tuvorna, på ytor som man normalt inte får besöka.

Att gå med snöskor funkar lite som att få långfärdsskridskor på fötterna. När man glömde bort sig var det lätt att snubbla.

### Ut på vidderna

Vår guide ledde oss på den rätta vägen: stannade ibland och berättade om mossen och om de växter vi såg. Regnet hade upphört och vinden var svag – att trava på i grupp blev efter hand meditativt.

### Lugnt och tyst med vindens sus i öronen

Framåt lunchtid var siktet inställt på Vitgölen – en göl i en dunge där marken bar hyfsat även utan snöskor. Medan lunchen plockades fram tog några av oss chansen att prova på bad i gölens bruna vatten. Som tur var fanns ett rep att ta tag i för att kunna häva sig upp på kanten efteråt!

### Tillbaka i Småland

Mätta och belåtna slutförde vi sista etappen: över det stora vidsträckta gungflyt från Vit- till Svartgölen. Närmare fyra timmar efter start blev det tid att komma tillbaka från ”Norrländ” till ”vanliga Småland”.



## Nya vägar

